

De oude man

(een koude dag)



Foto: ANP / foto copyright, Evert Elzinga

De oude man (een koude dag)

Hij heeft niet meer zo ver te gaan
nog slechts een blok of zeven
het plein, de trambaan glad
en dan nog twee stegen

de koude bekruipt zijn stramme botten
als sneeuw die opstuift tegen een graf
van witte marmeren benen
die schuifelen door de stad

een blok of zeven
het plein en twee stegen

gaat het breekbaar over bevroren glas
waarin de tijd vertraagd
achter gesloten ogen
de nog warme handen in de jas

neem die sjaal maar, had ze hem gewezen
en bond het om zijn koppige kracht
het enige wat nog licht gebogen
voortwil door een koude dag

zeven ademtichten en
twee stegen

als de sneeuw dwarrelt om zijn oude wezen
in flarden uit een tijd gedacht
van witte vage vegen
en niemand die op hem wacht

Hij hoeft niet meer zo ver te gaan
de trambaan en twee stegen

twee stegen nog
en de trambaan glad

twee stegen
door een koude dag

© Henk van de Graaf